

נפש

זיכרון

לפרטים ולהרשמה

03-607-7070

menuyim@tamuseum.com



ימי שישי / 11:00–12:30
אולם קאופמן
מחבר הסדרה ומרצה:
ישראל בר-כוכב

קורס רב-תחומי
בין פסיכולוגיה, למיתולוגיה,
שירה, זן, תורת הארכיטיפים,
אמנות פלסטית, מוזיקה
וקולנוע

מסע על פני האדמה:
"מה עשיתי מן החיים?"

—
 "הייתי כולי אוזן וקלטתי צלילים
 שמסוגלים ליצור נפש מתחת
 לצלעותיו של המוות"
 ג'ון מילטון, "גן העדן האבוד"

20.10.17
מוזיקת ההכרח

נשף פורטרטים ומסכות במראות
 היצירה והפסיכולוגיה

24.11.17

"מי ידע באיזה רגע מעבירה האם
לילד את הירושה ובאיזה עונג קודר
עכשיו האם והבן מבינים זה את זה
בתוקף שותפותם למסתורין":

(ק. ספקטור)

חיי המשפחה בראי הפסיכולוגיה,
 האמנות, ספרות וקולנוע

מחיר הסדרה: 500 ₪

לחברי המוזיאון, לסטודנטים ולנרשמים עד ה-1.9.2017: 420 ₪

22.12.17

א. "אני אוהבת אותך כפי שראוי,
ביאוש"
(העלמה דה לספינס)

ב. "מה כחולים היו השמיים"

חיי האהבה בראי האמנות הספרות,
 הקולנוע והפסיכולוגיה

19.1.18

"אני בועה של חומר רגיש — אין לי
עור"

על אושר וסבל במראות האמנות,
 המקרא, הפילוסופיה, היצירה
 והפסיכולוגיה

16.2.18

הרומן שלי עם אנני

שייקספיר, פיקאסו ורוודי אלן

20.4.18

מה זאת איתקה? - חלק א'

בין קהלת, קוראסאווה, טולסטוי
 והצוענים

4.5.18

מה זאת איתקה? - חלק ב'
 החכמה הסינית וקוואפיט

8.6.18

"האדם הוא קוף עם בלוטות מלאך"

עולמו של לאונרדו דה וינצ'י: טרובדור
 ומשורר

22.6.18

"אביא לך מן ההרים פרחים עליזים,
פעמוניות, אגוזים כהים וסלי בר
מלאי נשיקות":

(פבלו נרודה, עברית: טל ניצן)

נרודה, משורר האהבה הגדול של

המאה ועשרים: סיפור חייו ושירתו

של גדול משוררי האהבה במאה

העשרים בליווי סרט דוקומנטרי נדיר

וקטעים מהסרט בהשראת

חייו "הדוור"

